



Tale ved DANVAs årsmøde 18. maj 2017

Kontor/afdeling
Ministersekretariat

Dato
22. maj 2017

J nr. 2016 - 3140

/cheba

--Det talte ord gælder--

Kære vandsektor. Det er en stor fornøjelse at være her i dag og møde jer allesammen.

Jeg skal prøve at fatte mig i korthed og komme direkte til pointerne, for jeg er jo det eneste, der står mellem jer og aftensmaden.

Først og fremmest vil jeg gerne takke jer for jeres store indsats. Det er takket være jer, at danskerne hver dag kan åbne for hanen og få dejligt rent drikkevand. Rent vand er hele grundlaget for vores eksistens. Der kan ikke være liv uden vand. I forsyner hver dag danskerne og vores virksomheder med rent vand, der er en af de vigtigste ressourcer i vores dagligdag.

En særlig tak skal lyde til de mange frivillige ildsjæle derude, der hver dag gør en stor indsats for den danske vandsektor. Jeres engagement er beundringsværdigt.

Når jeg ser på vandsektoren, gør I det rigtig godt derude. Derfor ved jeg, at vi sammen kan sætte barren højt for den oplevelse, de danske forbrugere skal have, når de hver dag er i berøring med vandsektoren.

Min ambition er, at vi skal sikre danskerne vand af høj kvalitet til en lav pris og med høj forsyningssikkerhed.

Det er en ambition, som jeg ved, at I deler og knokler for at levere på hver dag.

Jeg er først og fremmest til for forbrugernes skyld.

Det er jeg, fordi en almindelig dansk familie hvert år bruger ca. 37.000 kr. på forsyningsydelser som drikkevand, el og varme. Det er det samme beløb, som de bruger på mad og dagligvarer.

Der er dog den meget væsentlige forskel, at familierne kan jage tilbud i Netto, Fakta eller Brugsen, mens de er bundet til én leverandør af vand eller varme.

De kan ikke bare skifte forsyningsselskab, hvis de gerne vil have en lavere vandregning og bruge pengene på andre ting i husholdningsbudgettet.

**Energi-, Forsynings- og
Klimaministeriet**

Stormgade 2-6
1470 København K

T: +45 3392 2800
E: efkm@efkm.dk

www.efkm.dk



Derfor er mit hensyn først og fremmest at varetage forbrugernes interesser. Og hvad vil det så sige i det daglige arbejde? Her vil jeg tillade mig at komme med en lille analogi.

Når der skal laves politik i vandsektoren, er det lidt, som når man skal finde vej med kort og kompas. Man har sit landkort, der giver et teoretisk billede af, hvordan virkeligheden ser ud. Så har man sit kompas, der viser, hvor man gerne vil hen. Men man er hele tiden nødt til at forholde sig til, hvordan landskabet og virkeligheden omkring én ser ud i forhold til, hvad landkortet og kompasset viser.

Og hvad dækker det her så over? Virkeligheden og landskabet er selvfølgelig det, der sker ude i vandselskaberne og det, der møder forbrugerne. Landkortet er et billede på det, man kan læse i rapporter og analyser. Og giver det så altid et helt korrekt billede af virkeligheden? Det er vi måske ikke altid helt enige om.

Men derfor er det også vigtigt for mig at komme ud og besøge vandselskaber og se, hvordan virkeligheden ser ud fra jeres stol.

Kompasset giver retning. Et normalt kompas er styret af, hvor nord er. I vandsektoren er der mange forhold, der kan påvirke kompasset. Økonomisk skal det kunne hænge sammen for selskaberne. Der er miljøhensyn, der skal tages. Vi skal undgå unødigt administration for selskaberne.

Men dét, der virkelig styrer mit kompas, er forbrugernes interesser. Det er, at forbrugerne skal have rent drikkevand i hanen og fornuftig spildevandshåndtering - til fornuftige priser.

Det er også derfor, at jeg går op i, at selskaberne løbende effektiviserer og optimerer deres drift. Det er fordi, det gavner forbrugerne. Det prøver vi at sikre med effektiviseringskravene. Og her er jeg selvfølgelig glad for, at forbrugerne har udsigt til at spare 230 mio. kroner i 2017 som følge af effektiviseringskrav.

For at selskaberne kan drives effektivt, er det selvfølgelig også nødvendigt, at de administrative byrder holdes på et minimum. Derfor prioriterer jeg også højt, at de administrative byrder holdes nede. Og jeg mener faktisk, at der med den nye regulering er skåret helt ind til benet, når det kommer til administrative byrder.

Det er også vigtigt for mig, at selskaberne laver de rigtige investeringer på de rigtige tidspunkter - Så forbrugernes interesser også fremtidssikres.



Selskabernes incitamenter – både til fornuftige investeringer og til effektiv drift - er noget af det, vi vil kigge på i nærmeste fremtid i en større analyse. Her er nogle af hovedspørgsmålene:

Giver den økonomiske regulering selskaberne tilstrækkelige muligheder for at kunne finansiere investeringer i sektoren? Og er der tilstrækkeligt incitament til at lave omkostningseffektive investeringer?

Det er noget, jeg glæder mig meget til at se på. For det er alt sammen med til at sikre, vand af høj kvalitet til en lav pris.

Jeg bliver ofte spurgt, om jeg vil privatisere vandsektoren. Eller om jeg går ind for forbrugerejede selskaber.

Og her vil jeg igen slå fast: Jeg hverken kan eller vil sælge vandsektoren til McKinsey, Goldman Sachs, eller Donald Trump. Det er helt op til de nuværende ejere at træffe beslutninger om ejerskab. Det blander jeg mig ikke i. Det er faktisk ikke det, der er væsentligt for mig. Når jeg kigger ned på mit kompas, er det forbrugernes interesser, der afgør, i hvilken retning kompasnålen peger. Ikke ejerskabsforhold.

Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi ikke altid er enige om alting.

Men når jeg er ude og besøge vandselskaber - om det så er kommunalt ejede eller forbrugerejede – så er det tydeligt for mig, at der i hvert fald er én ting, vi kan blive enige om. Og det er netop, at forbrugerne skal have vandforsyning af høj kvalitet til en fornuftig pris.

For nu at blive i metaforen med kompasset kunne man sige, at det ikke er to vidt forskellige kompasser, vi bruger. Tværtimod er jeg overbevist om, at forbrugernes interesser også er en stærk træk-kraft i jeres kompasser.

Pointen er: Vi er måske ikke altid enige om midlerne til at opnå målet. Men et rigtig godt stykke hen ad vejen, er vi jo enige om målet. Og når vi er det, kan vi have en god dialog om, hvordan vi når derhen. Og det sætter jeg stor pris på.

Jeg roste tidligere alle jer, der sikrer den daglige vandforsyning i Danmark. Men nu er det jo DANVA's årsmøde, og jeg vil også gerne rose DANVA som interesseorganisation.

Som minister er interesseorganisationer vigtige. De kan pege på områder, hvor lovgivningen bør optimeres. Og de kan give vigtig viden om, hvordan ens politik bliver modtaget ude i selskaberne. Og på begge punkter mener jeg, at DANVA gør et rigtig godt stykke arbejde.



Jeg sætter stor pris på både jeres medspil og jeres modspil. Når vi er uenige, synes jeg, at vi har en god og konstruktiv debat. Og selvom vi ikke altid når til enighed, tvinger debatten os alle til at skærpe vores argumenter.

Debatten tvinger os til at reflektere over, hvorfor vi mener, som vi gør. Og i sidste ende tror jeg på, at det betyder, at vi får en bedre vandsektor i Danmark. Og det er jo det, det hele handler om.

Derfor håber jeg, at vi også fremover vil have en engageret debat om den danske vandsektor. Og det er jeg faktisk helt sikker på, at vi vil - Hvis jeg da kender jer ret.

Og så vil jeg komme med en sidste opfordring: lad os sammen blive ved med at navigere efter forbrugernes interesser.